

ACER: ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA



Associação de Apoio à Criança em Risco

Door: Nathalie Laumans



De wijk De straten van Eldorado, Diadema zijn niet van goud ook al heet de wijk zo. Veel gezinnen leven van het bedrag dat ze maandelijks van de overheid krijgen, ongeveer R\$ 75,-. Zo goed als alle gezinnen hebben schulden. Kinderen verdienen geld door het recycelen van afval op de dichtstbijzijnde vuilnisbelt of verkopen schroot van gestolen en uitgebrande auto's. Er is veel seksueel misbruik en ander lichamelijk geweld en kinderen zijn vaak al seksueel actief vanaf de leeftijd van 10 jaar. Drugs- en wapengebruik is wijdverspreid. In tegenstelling tot Rio de Janeiro zijn de straten niet in handen van gangs maar worden gecontroleerd door individuen. Hier middenin functioneert het ACER centrum. Een veilige neutrale plek voor kinderen. Families kunnen aartsvijanden van elkaar zijn, zelfs gezinsleden van elkaar vermoorden maar hun kinderen volgen samen de lessen bij ACER.

Het ACER centrum

ACER geeft educatieve en sociale ondersteuning aan ongeveer 400 jonge mensen uit de wijk. Het activiteitenprogramma bestaat onder meer uit capoeira, het maken van films, fotografie, teken- en schilderlessen, computerles en toneel. De kinderen hebben toegang tot een bibliotheek. Om mee te kunnen doen aan de activiteiten wordt wel geëist dat de kinderen naar school gaan. ACER helpt de ouders, die vaak zelf geen scholing hebben, om plekken te vinden op de verschillende scholen in de wijk. ACER biedt structuur, structuur die meestal in het gezin ontbreekt. De kinderen leren dingen die hun gevoel voor eigenwaarde verhoogt en die hen kunnen helpen in een toekomstige werkomgeving (zoals het belang van op tijd komen bij lessen en activiteiten). Doel is

om de kinderen te helpen weerstand te bieden tegen de druk om het criminele circuit in te gaan.

Het ACER centrum heeft een klein team van professionele hulpverleners. Elk kind kiest één van de leraren/hulpverleners als mentor met wie het zijn problemen kan bespreken. Vaak leidt deze professionele begeleiding tot betrokkenheid van het hele gezin in de hulpverlening. Om kinderarbeid tegen te gaan moeten de gezinnen accepteren dat kinderen om bij ACER betrokken te worden niet zullen werken. Het verlies aan inkomen wordt gecompenseerd met een kleine financiële vergoeding aan het gezin. Daarnaast krijgen de kinderen in de leeftijd 15 tot 17 jaar een klein maandelijks bedrag. Ze worden aangemoedigd een beetje te sparen in de hoop dat de vicieuze cirkel van immer groter wordende schulden te doorbreken.

De bibliotheek

Eén van de grote successen van ACER is de bibliotheek. De bibliotheek heeft meer dan 5.000 boeken die kunnen worden uitgeleend en een aantal computers met internet aansluiting. Ongeveer 4.000 mensen in Eldorado zijn lid van de bibliotheek en dagelijks komen meer dan 120 mensen boeken lenen. Van de duizenden boeken die in 2005 zijn uitgeleend zijn in totaal maar 9 boeken niet teruggebracht. Een duidelijk signaal dat de gemeenschap van Eldorado zeer betrokken is bij dit project. De bibliotheek wordt bovendien door veel jonge mensen gebruikt om huiswerk te maken omdat er thuis geen rust of ruimte is.

Wilt u helpen?

ACER is natuurlijk altijd op zoek naar hulp, zowel financieel als praktisch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Laumans (nlaumans@yahoo.com) of kijken op de website: www.acerbrasil.org.br.

SPULLEN GEZOCHT VOOR DE BAZAAR

Eén van de manieren om een grotere groep inwoners van Eldorado te helpen is de bazaar. Twee keer per jaar organiseert ACER een bazaar waar tweedehands spullen voor symbolische bedragen (tussen RS 0,50 en maximaal RS4,- per artikel) te koop worden aangeboden. Op deze manier worden mensen in staat gesteld om ook eens een cadeautje voor hun kinderen te kopen of met behoud van hun eigen waardigheid huishoudelijke benodigdheden te kopen. De opbrengst komt ten goede aan ACER. Momenteel worden spullen ingezameld voor de bazaar die in juni gehouden zal worden. We zijn vooral op zoek naar potten en pannen, handdoeken, kleding (winterkleding) en speelgoed. Heeft u spullen die niet meer gebruikt worden maar wel op de bazaar kunnen worden verkocht neem dan contact op met Nathalie Laumans (nlaumans@yahoo.com of tel: 011 3744-8632). We komen het graag bij u thuis ophalen.

A RISCO

Enige tijd geleden zijn een aantal kinderen die bij ACER betrokken zijn geïnterviewd voor een engels tijdschrift. Hieronder hun gedachten en ideeën:

Michael, 9 jaar

"It's very muddy in the place I live. The ground isn't clean. When it rains, rats come into my house. Over there's a stream, *o bico da sujeira*, an open sewer which smells really terrible. There are people who go running to buy pinga as soon as they get some money. The only place to play is a small abandoned field. To change the situation in my neighbourhood people need to have more respect for each other. They need to discuss their problems. There's not enough talking and understanding. People don't help when we get together to clean up the mess and direct the stream into channels. I'm sure that if they were united, they would have the power to change things. Once the community had a meeting and it was arranged that everyone would go to the Prefeitura to ask for jobs. Do you know how many people went? Two. Well, that's no good, is it? Useless. My idea is that people get together to change one thing at a time, not quickly, but by being persistent."



Edgar, 11 jaar

"I have already thought of a way to make people live in the model town. Let's hope that one day somebody will make use of my idea. It's easy. First, I would ask people of all ages to write about the problems affecting the town. Then, I would spread thousands of messages of peace and protest around the streets. I would use art to display them. The walls would be painted with graffiti against violence and child labour. The walls would be turned into amazing landscapes. People stopped in traffic would be calmer, admiring the landscapes..... they would reflect on violence and might even find ways to change things. There would also be billboards with advice: *Don't throw rubbish on the ground, on the beaches or into the rivers. Take care of your family.* When people read a message that's in art, they stop to think about what's written and begin to do it. Art is a way to think lots of positive thoughts."

Gabriella, 8 jaar

"I love reading. I can't get through a day without reading. When I really love a story, I finish it the same day. Then I'm running off to the library to get another one. I like to read poems, novels and stories about art. I think that I was the first child to get a library card at ACER. My favourite author is Monteiro Lobato. I loved the book *Caçadas de Pedrinho*. I started liking to read in pre-school. Best of all I like to read a book and then draw a picture about it. If I don't read the book, how can I draw a picture about it? When I go to the houses of my friends, I always ask 'Are we going to read?' To begin with, they thought it was strange. Now, they read instead of messing around. We pick a book, sit on the sofa and throw ourselves into the story. Sometimes my head is so full that I can't sleep. Then I wash, go to the bookshelf, pick a book and follow the story until sleep comes. It's great when I reach the end. I'm more of a fan of books than television. Reading makes people more cultured. I've even begun to express my thoughts better after so much reading. Many children don't like to read as they haven't learned to read. They don't see the use of being able to read and looking at words, so they don't go for it."



Marcos, 18 jaar

"I've always been cheerful, because if you were to think of all the bad things that happen in our lives, our neighbourhood, our town, you'd end up bad-tempered and nothing would be better. That's crazy. Now, when you have a smile on your face, it's as if the people around you are different, more willing. Even the depressed are enthusiastic. One bright star lights up the place. There are lots of people who spend their lives complaining 'Oh! Today I've got to go to work, I can't bear it any more...' But if they were on good terms with themselves, the work would pass more quickly until they looked at their watches and said 'Hey, it's time to go home'. If you are on your toes, you approach problems with more courage, fearing nothing. People can find this strength by talking more, loving more, trusting others and making more friends. Imagine a happier, united world where people look at each other and smile."